

Άποψη

Κομβικός ο ρόλος του συμβούλου στην ανάπτυξη του αγροδιατροφικού τομέα



Ο θεσμός του Γεωργικού Συμβούλου έχει αποτελέσει καταλύτη ανάπτυξης πολλών χωρών. Η «ΥΧ» εν όψει της επικείμενης προκήρυξης του Μέτρου του ΠΑΑ αλλά και της μεγάλης υστέρησης του θεσμού στην Ελλάδα, έχει ξεκινήσει τη δημοσίευση απόψεων ειδικών του χώρου



Γιάννης Καλτσής, MSc
Γεωπόνος,
διευθύνων
σύμβουλος,
PROTYPON AE

Με αφορμή τη δημοσίευση στην «ΥΧ» των συμπερασμάτων της Ομάδας Εργασίας για τα συστήματα αγροτικών γνώσεων και καινοτομίας που αφορούν το «Μέλλον στις υπηρεσίες παροχής Συμβουλών», και έχοντας πλέον διανύσει 15 χρόνια πλήρους και αποκλειστικής επαγγελματικής απασχόλησης με τον τομέα των αγροδιατροφικών συμβουλευτικών υπηρεσιών, θα ήθελα να επισημάνω κάποιες θέσεις αλλά και προτάσεις σχετικά με το ρόλο που θα πρέπει να έχει ο σύμβουλος σε ένα γενικότερο πλαίσιο συμβουλευτικών υπηρεσιών στον αγροδιατροφικό τομέα.

Κατ' αρχάς, θα πρέπει να επισημάνουμε ότι ο ρόλος του συμβούλου είναι πολυακτής και καλύπτει ένα ευρύ φάσμα παροχής υπηρεσιών, που αφορά όχι μόνο μεμονωμένους παραγωγούς αλλά ένα σύνολο επιχειρήσεων που σχετίζονται με τη μεταποίηση και το εμπόριο των αγροδιατροφικών προϊόντων και οι οποίες είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με τον πρωτογενή τομέα. Τον ρόλο του συμβούλου στο αγροτικό επιχειρείν τον συναντάμε σε διάφορους τομείς, όπως: α) Μέτρα του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ), π.χ. Σχέδια Βελτίωσης, Νέοι Αγρότες, β) επενδυτικά προγράμματα μεταποίησης και τυποποίησης αγροτικών προϊόντων, γ) συστήματα πιστοποίησης της παραγωγής και των συνθηκών υγιεινής και ασφάλειας, δ) οργάνωση ομάδων παραγωγών, ε) επίβλεψη της παραγωγικής διαδικασίας και καθοδήγηση για την χρήση των κανόνων πολλαπλής συμμόρφωσης κ.ο.κ.

Επίσης, σε όλα τα παραπάνω θα πρέπει να προσθέσουμε την παροχή υπηρεσιών που γίνεται από συναδέλφους γεωπονικών καταστημάτων και ερευνητικών ιδρυμάτων για χρήση συμβουλών φυτοπροστασίας και την επιλογή των κατάλληλων φυτοπροστατευτικών σκευασμάτων από

τους αγρότες. Αν' όλα, λοιπόν, τα παραπάνω, γίνεται σαφές ότι ο σύμβουλος δεν είναι μόνο ο διμεσολαβητής, ο οποίος θα φέρει την πληροφορία εκλαϊκευμένη στον αγρότη ή τον επιχειρηματία. Αποτελεί τον άμεσα εμπλεκόμενο, ο οποίος θα φέρει νομικά και τυπικά το βάρος της ευθύνης για τις συμβουλές που θα δώσει, αλλά και το έργο που θα αναλάβει να διεκπεραιώσει μέσω της παροχής υπηρεσιών, τόσο απέναντι στον πελάτη του όσο και σε μια δημόσια αρχή, όπως είναι οι απαιτήσεις των προγραμμάτων του ΠΑΑ. Είναι πολλές οι φορές που έχουμε συναντήσει περιπτώσεις παραγωγών και επιχειρηματιών που από λάθος συμβουλές ή από παραπλανητικές πληροφορίες υπέστησαν σημαντική οικονομική ζημιά, ειδικά μέσω των επενδυτικών προγραμμάτων.

Επομένως, εφόσον συμφωνήσουμε ότι αυτός ο ρόλος είναι κομβικός και σημαντικός και ότι ο σύμβουλος δεν είναι απλά ένας ενδιάμεσος, ο οποίος κάνει μια δουλειά για λογαριασμό του παραγωγού, θα πρέπει αυτός ο ρόλος

Ο ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΙΝΑΙ

πρόσωπο άμεσα εμπλεκόμενο,

ο οποίος θα φέρει νομικά και

τυπικά το βάρος της ευθύνης για

τις συμβουλές που θα δώσει, αλλά

και το έργο που θα αναλάβει να

διεκπεραιώσει μέσω της παροχής

υπηρεσιών

σε θεσμικό επίπεδο να περικρακωθεί και να περάσουμε στο επόμενο στάδιο, που είναι η αναγνώριση, κατάθεση και εκπαίδευση των γεωργικών συμβούλων. Οφείλουμε, ως χώρα που στηρίζεται στον αγροδιατροφικό τομέα, να έχουμε σχεδιάσει ένα ολοκληρωμένο σύστημα παροχής αγροτικών συμβουλών, μέσα από το οποίο ο κάθε επαγγελματίας θα πρέπει κατ' ελάχιστο να τεκμηριώνει την επιστημονική του επάρκεια, την εμπειρία του και τον εμπειρικό τομέα άσκησης της επαγγελματικής του δραστηριότητας, έτσι ώστε να μπορεί να παρέχει γνώση προσαρμοσμένη στις ανάγκες του κάθε αγρότη αλλά και της κάθε επιχειρήσεως που σχετίζεται με τον αγροδιατροφικό τομέα.

Επίσης, το επόμενο βήμα θα πρέπει να είναι η στοχευμένη κατάρτιση των αναγνωρισμένων συμβούλων, μέσα από τους οποίους θα περάσει η νέα πληροφόρηση και η στρατηγική που θέλουμε να ακολουθήσουμε ως χώρα για το κάθε προϊόν. Ο σύμβουλος στην περίπτωση αυτή θα μπορεί να παίξει έναν καταλυτικό ρόλο, διότι θα είναι δίπλα στον αγρότη και θα μπορεί μέσω της παροχής των συμβουλών του να περάσει στοχευμένη γνώση και πληροφόρηση, στις οποίες θα ήταν δύσκολο, υπό άλλες συνθήκες, ο αγρότης ή ο επιχειρηματίας από μόνος του να έχει πρόσβαση.

Όσο λοιπόν δεν δημιουργείται αυτό το πλαίσιο παροχής υπηρεσιών και δεν συμμετέχει ο σύμβουλος στην χάραξη των πολιτικών σε έναν τόσο κρίσιμο τομέα όπως είναι ο αγροδιατροφικός, τόσο θα συναντάει συχνά την απαξίωση στην παροχή των συμβουλευτικών υπηρεσιών, διότι είναι κάτι «άυλο», το οποίο ο αγρότης δεν το βλέπει, δεν το πληρώνει και επιβεβαιώνεται το δόγμα του «ο καθένας είναι ό,τι δηλώνει», χάνοντας έτσι πολύτιμο χρόνο και αφήνοντας την αγορά να διαμορφώσει τους δικούς της κανόνες, με ό,τι αυτό συνεπάγεται.